

# SJUKT OSÄKRA & OROLIGA

Varför litar vi inte på sjukvården?

Sedan 2007 har de privata sjukvårdsförsäkringarna i Sverige ökat med nästan 25 procent och är nu upp i 382 000. Merparten betalas av arbetsgivaren medan 67 000 personer tar pengarna ur egen ficka.

I fjol hamnade premiebetalningarna till försäkringsbolagen på över 1,5 miljarder kronor. Vilket egentligen är märkligt eftersom svensk sjukvård är fri och skattefinansierad. Så varför betalar 67 000 skattebetalare dubbelt? Och varför satsar till och med facket på privata lösningar?

■ Troligtvis för att det är en blandning av både rädsla, rykten och personliga erfarenheter av köande och väntan.

Slutraden är naturligtvis att privata sjukvårdsförsäkringar borde vara totalt överflödiga eftersom allt är frid och fröjd inom sjukvården. Men så är inte fallet.

Samtidigt blir landstingsfinansierad sjukvård allt dyrare för att kunna kompensera accelererande brister och tillgänglighet. Och där läget så småningom kan uppstå att allmänheten inte längre accepterar skatthöjningarna för det lilla man får ut. Medan den onda spiralen snurrar allt snabbare. I förlängningen kan Sverige plötsligt stå med två parallella sjukvårdssystem, vilket definitivt inte blir kostnadseffektivt.

En mätning med 3 600 svarande från i våras utförd av opinionsinstitutet YouGov visar att

69 procent är positiva till privata sjukvårdsförsäkringar, 19 procent är osäkra medan bara tolv procent säger ett bestämt nej. Vilket för övrigt är ett praktexempel på där den allmänna opinionen går i takt med den politiska oppositionen.

■ Det intressanta i mätningen är att oavsett vad man tycker om skatter och välfärd är inställningen till privat sjukvård verkligt positiv och blocköverskridande oavsett politisk tillhörighet. Och där till och med förvaltningar som Uddevalla kommun nu erbjuder sina anställda en privat sjukförsäkringslösning.

Ett sätt att lösa den enskildes osäkerhet är så klart att övertygande presentera och förankra vad man ska kunna förvänta sig av den offentliga vården. För den privata sjukvårdsförsäkringen är ju egentligen bara en trygghet och ett instrument för den enskilde att gardera sig mot något som känns diffust och osäkert.

Att se den privata sjukvårdsförsäkringen som ett alternativ till landstingsvården är ingen framkomlig och bestående väg utan bara förstör för båda.

Det ena hållbara är när de kompletterar varandra. Just där ligger kostnadseffektiviteten. Och tryggheten för den enskilde.

Samt ett prestigelöst förhållningssätt från båda håll, så klart.



Jan-Olof Bengtsson  
jan-olof.bengtsson@kvp.se

## Märklig start

■ Den nye ECB-chefen Mario Draghi från Italien får börja sitt nya jobb på ett lite pinsamt sätt. Nämligen att låta banken stödköpa statspapper från sitt hemland eftersom räntorna där dragit iväg obehagligt högt.



Foto: ALL OVER PRESS

## Mängder av avhopp

■ Ny statistik från SCB visar att av dem som valdes in i kommunfullmäktige 2006 har 17 procent lämnat sina

uppdrag i förtid. Den största andelen utgörs av kvinnor och unga, just de grupper som var underrepresenterade från början. Bådar inte gott.

” När denna oartighet började bli allmän vet jag inte men kan gissa att den började spira omkring 1968 i samband med studentrevolten.

Dagens Nyheters etiketterorakel Magdalena Ribbing svarar på frågan när vi blev oartiga i Sverige.



” Giorgos Papandreou tillhör det förflutna.

Partikamrat till den grekiske statsministern och där parlamentet i morgon misstroendeomröstas om den sittande regeringen.



Foto: AP

## Dags att lyfta föräldraansvaret

Den senaste tiden har media rapporterat om nyrekryteringen till gängen i Malmö. Många hävdar att det är ett misslyckande för polisen.

Vi menar att misslyckandet är betydligt större än så. Vi som bor i Sveriges tre största städer är väl medvetna om problemet med nyrekrytering till de kriminella gängen.

För att lösa problemet krävs rejäla insatser. Det är viktigt att polisens resurser avdelas för att prioritera arbetet med att motarbeta nyrekrytering och hindra gängens framfart. För vi inte bukt med utvecklingen kommer problemet att bara att växa de närmaste åren.

Det är också viktigt med synlig polisär närvaro på gator och torg. Här har regeringen kommit långt. Målet på 20 000 poliser är nått. Men polisen kan inte finnas ständigt närvarande i alla situationer där brott begås eller där nyrekrytering till gäng sker.

■ Allt kan inte heller förklaras med socioekonomi. Det är naturligtvis en viktig faktor, men att vara fattig och utan arbete gör inte att du automatiskt går med i ett gäng eller går till attack mot polisen.

Det finns något som är mer grundläggande än allt annat, nämligen föräldrars ansvar. Det är genom vuxna men framför allt genom föräldrarna som barn och unga får värderingar om hur vi ska bete oss mot varandra. Utan denna djupa trygghet är det mycket större risk att du söker bekräftelse och det blir gängets värderingar som styr.

”Det är framför allt genom föräldrarna som barn och unga får värderingar.”

Hur polisen, lärare och andra vuxna agerar är viktigt. Men hur föräldrarna agerar är ännu viktigare. Alla har inte närvarande föräldrar som älskar dem och själva lever hederliga liv. Men det gör inte att föräldrars ansvar blir mindre för att alla

inte klarar av att ta det. Föräldrarollen hamnar alltför ofta i skymundan i ropan om större offentliga insatser. Föräldrar måste få större stöd och möjlighet att ta sitt självklara ansvar.

Exempelvis kan det handla om föräldrautbildning eller att föräldrarna åläggs att vara närvarande vid både polisförhör och rättegångar. Men framför allt måste föräldrar bekräftas i att de är de allra viktigaste personerna i sina barns liv. Vi måste förvänta oss att de tar ansvar.

Vi kan se positiva tecken på vanliga människors engagemang. Vardagshjältar i form av föräldrar som fredag efter fredag nattvandrar. Frivilliga ungdomsledare. Föräldrar som öppnar sitt hem och ger kärlek och mat till grannens barn vars egna föräldrar inte finns där.

Dessa insatserns effekt är svåra att mäta men vi är övertygade om att de är ovärderliga. Goda exempel finns bland annat från stadsdelen Östermalm i Stockholm där man satsar pengar på samordning av frivilligas insatser för nattvandring. Satsningar görs också på att stärka föräldrar i deras roll genom föräldrautbildning.

■ Ska vi komma tillrätta med gängproblematiken går det inte att välja en väg. Att enbart satsa på polisen eller enbart föräldrautbildning. Vi behöver flera ben och ett strategiskt arbete. Det är dock vår övertygelse att föräldrars roll och ansvar inte kan betonas nog.

CAROLIN SZYBER (KD)  
riksdagsledamot och rättspolitisk talesperson

DAVID LEGA (KD),  
kommunalråd i Göteborg  
ARDAVAN KHOSHNOOD,  
Ledamot polismyndigheten i Malmö

...för övrigt anser vi att priserna på Öresundsbron bör sänkas

EXPRESSEN  
KVÄLLSPOSTEN

Ansvarig utgivare: Thomas Mattsson.  
Ti chefredaktör Kvällsposten: Martin Kroon.  
Kvällsposten är en edition av Expressen (utgivningsbevis nr 2567) och ges ut av AB Kvällstidningen Expressen.

Verkställande direktör AB Kvällstidningen Expressen: Bengt Ottosson.  
Postadress: Kvällsposten, 205 26 Malmö.  
Besöksadress: Södergatan 24, Malmö.  
Telefon: 040-602 01 00.

Fax: 040-93 92 24.  
Annonssavdelningen: 040-602 01 00.  
Privatannonser: 040-602 01 90.  
E-post: formamn.oftormamn@kvp.se eller redaktionen@kvp.se.

Distribution: 040-31 85 97.  
AB Kvällstidningen Expressen  
Org nr 558025-4525.  
Tryckt på: BOLD/Sydsvenskan  
Tryck AB, Malmö.