



Politisk redaktör
Johan Eriksson
0920-26 29 06

Kontakta
ledarredaktionen
ledare@kuriren.com
Ledare, Norrbottens-
Kuriren, 971 81 Luleå
Fax: 0920-26 29 53

Skrivet & saxat

Donald Trump och några till ...

Sådana republikaner har bara en sak att erbjuda: en gratisbiljett till den politiska katastrofen. Donald Trump är ingen trovärdig kandidat.

Washington Post

Washington får skulden för allt

Ty fastighetsmiljardären och mediakändisen har en trogen anhängarskara: Människor som känner främlingskap inför det politiska systemet och ger etablissemanget i Washington skulden för allt vad som går snett i livet.

De Standard
Bryssel

Citatet



”Att så få av en grupp svenskar röstar är ett demokratiskt problem. För utlandssvenskarna handlar det dessutom oftast om att svensk administration inte fungerar.

Olle Wästberg, ordförande i 2014 års demokratiutredning, skriver i Svenska Dagbladet om att det måste bli lättare för utlandssvenskar att rösta.

Det är för långt avstånd till rättvisan

Hade polisen kunnat låta bli att åka på larm om delar av det politiska ansvaret låg på kommunal nivå? Inte bara Malmö behöver en kommunal polis.

SVT Norrbottens serie om hur polisbristen påverkar glesbygdsambulansen visar på en verklighet som borde hålla oss vakna om natten.

Ambulanspersonal i östra Norrbotten vittnar om en rad allvarliga missförhållanden och problem: Larm som inte alls följs upp av polisen. Frustrerade ambulanssjukköterskor som av rädsla att själva råka illa ut tvingas sitta i ambulansen och vänta på polis i stället för att hjälpa akut skadade och sjuka. Ambulanspersonal som tvingas agera brottsplatsundersökare.

Listan kan göras mycket längre. ”Det är för jävligt att våra kommuninvånare inte får den vård de har rätt till trots att de betalar samma skatt som alla andra”, sade ambulanssjukvårdaren Keijo Kauppi till SVT Norrbotten (17/8).

Den sammantagna bilden är skrämmande. Polisen verkar ha tappat greppet om utvecklingen. Tidigare läns-polismästaren i Norrbotten Håkan Karlsson erkänner självkritiskt att man nog borde ha gjort mer.

Det är inte alldeles enkelt att ansvara för lokalt polisarbete i Övertorneå om man själv sitter bakom ett

skrivbord i Luleå. Och ansvaret för bemanning och resurstilldelning blir inte tydligare av att ledningen för nya Polisregion Nord (som utgör halva Sverige) utgörs av några anonyma administratörer i Umeå.

Hade händelser som de som SVT Norrbotten berättat om kunnat fortgå om delar av det politiska ansvaret för polisen i stället låg på kommunal nivå?

Absolut inte. Frågor om brottsbekämpning väcker enormt engagemang hos många.

Ett kommunalråd med ansvar för den lokala polisen skulle omedelbart ställas till svars om poliskontoret på orten stängde för semestern, om polisen inte åkte ut på larm och om ambulanspersonal tvingades utföra polisiära uppgifter.

Två kristdemokratiska politiker, Torsten Elofsson och Ardavan Khoshnood, föreslår i Sydsvenskan (3/8) att Malmö ska bli först i landet med kommunal polis.

”Fördelen med en kommunal polis är att kommunledningen får ett tydligare ansvar för det brottsförebyggande arbetet samtidigt som resurser fri-



Laglöst land. Polisen är svår att tillgå på landsbygden. Foto: Linda Wikström

”Polisen verkar ha tappat greppet om utvecklingen. Tidigare läns-polismästaren i Norrbotten Håkan Karlsson erkänner självkritiskt att man nog borde ha gjort mer.

görs inom den ordinarie polisverksamheten.”

De tänker sig att Malmös kommunala poliser ska ha en utbildningstid på sex till tolv månader, och att de i huvudsak bör ägna sig åt brottsförebyggande arbete.

Lagen måste ändras innan förslaget skulle kunna bli verklighet, men idén är ändå värd att ta vara på för Norrbottens del. Med en kommunal polis skulle det vara möjligt att ställa helt andra krav på att polisen tar medborgarnas otrygghet på allvar.

Johan Eriksson

Afrika punkterar vithetsnormen

Mer än hälften av världens totala befolkningstillväxt till 2050 beräknas ske i Afrika. Och de lär inte alla stanna kvar, lika lite som en gång våra avlägsna förfäder.

Vithetsnormen är ett begrepp som vill ge intryck av att hänga med bör känna till, för att navigera i den hudfärgade samhällsdebatten.

Vithetsnormen uppfanns i USA. Bakgrunden var slaveriet och fortsatt rasdiskriminering. Vithetsstudier erbjuds i dag som ett ämne på många amerikanska universitet. Man granskar exempelvis de privilegier vita har och ljus hudfärg som normen andra bedöms efter.

Men vithetsnormen kan vara på väg ut. Den punkteras ju av Afrika. En allt större del av världens invånare blir afrikaner. Och de lär inte alla stanna kvar, lika lite som en gång våra avlägsna förfäder.

Enligt en aktuell befolkningsprognos från FN uppgår mänskligheten i år till 7,3 miljarder, en ökning med en miljard på drygt tio år. Ökningstakten avtar, men vi skulle bli 9,7 miljarder år 2050.

46 procent av världens befolkning bor i länder där det föds mindre än 2,1 barn per kvinna. 2,1 barn krävs för en stabil folkmängd. Här återfinns hela Europa, USA och Kanada, Kina, Brasilien, Ryssland, Japan och Vietnam. Utan tidigare högre fruktsamhet, in-

vandring och ökande livslängd skulle befolkningen minska.

46 procent är andelen människor i länder med upp till fyra barn per kvinna, och därför tydlig naturlig folkökning. Här återfinns Indien samt flera andra stora länder i Asien. Redan av detta förstås att mänskligheten ändrar utseende.

Återstår gör länderna med extremt hög fruktsamhet, med över fem barn per kvinna. 19 av 21 länder i denna grupp ligger i Afrika. Störst är Nigeria, Kongo-Kinshasa, Tanzania och Uganda. Mer än hälften av världens totala befolkningstillväxt till 2050 beräknas ske i Afrika. Där är takten 2,5 procent om året. Afrika ökar från i dag en dryg miljard till 2,5 miljarder år 2050.

Medan Europa krymper går Afrika från i dag 16 procent av världens invånare till 25 procent 2050 och 39 procent år 2100. Trots att antalet barn per kvinna sjunker även här ligger Afrika även vid nästa sekelskifte över lägstnivån för befolkningstillväxt, varför ”regionen kommer att spela en central roll i att forma storleken på och fördelningen av världens befolkning”.

Befolkningsprognoser grundas i analys av vad som skett förut och kan tänkas inträffa. Som världen numera

”Medan Europa krymper går Afrika från i dag 16 procent av världens invånare till 25 procent 2050 och 39 procent år 2100.

fungerar tycks varken krig eller epidemier tycks förhindra folkökning, om nu kulturen är den rätta. Exempel är det våldsdrabbade Afghanistan, med extremt hög fruktsamhet.

I så kallade utvecklade länder diskuteras vilka problem det innebär om hela generationer underlåter att reproducera sig. I Iran och Turkiet tar ledarna till argument om Gud och nationens intresse för att åter få fler bebisar per familj.

I fruktsamma Afrika är det svårt att trygga ett gott liv för dem som redan lever där. Det finns stora problem, inklusive rasism. Undras om vithetsnormen bidrar till lösningen?



Utrikeskrönika
Bo Ture Larsson